

Driemaandelijke publicatie: maart-april-mei 2023

AANGIFTEKANTOOR: POPERINGE -PB

NR : BC31326 P911012 KSA De Kouter



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Knipoogje



V.U. en afzender MARGAUX HAUBOURDIN, OUDERDOMSEWEG 24, 8970 POPERINGE

INHOUDSTAFEL

Voorwoord	3
Contactgegevens	4
Pimpampoentjesnieuws	5
Sloebernieuws	7
Kastaernieuws	9
Roodkapnieuws	10
Jimnieuws	12
Simnieuws	15
16+nieuws	17
Voorstelling 16+	20
Dag in het leven van Fleur	22
Huisdierengeheimen	23
Bakken met Angy	25
Terugblik op de bowling	26
Terugblik Krokuskamp	27
Terugblik op ouderavond	28
Terugblik op misviering	29
Terugblik op eetfestijn	30
KSA'oscoop met Julie.....	32
Look a likes	34
De Speelhoek.....	36
Tweedehandskledij.....	37
KsAlender	38
Nawoord	39

Voorwoord

Dag allerleukste KSA'ers!

Hier zijn we alweer met het derde en daarmee ook voorlaatste knipoogje van dit werkjaar! Wat hebben we er samen een leuke tijd op zitten! Jammer genoeg loopt het werkjaar bijna ten einde 😞. Kijken jullie samen met ons even terug naar de voorbije activiteiten en evenementen?

Veel leesplezier!

Je knipoogredactrice

Margaux <3

Contactgegevens

 <p>Groepsleiding</p>	Hannah Froyman (0495 56 35 43) Lieselot Vandenberghe (0493 74 13 66) Elise Derycke (0492 10 78 41)
 <p>MAIL</p>	hoofleiding@ksadekouter.be pimpampoentjes@ksadekouter.be sloebbers@ksadekouter.be kastaers@ksadekouter.be roodkappen@ksadekouter.be jim@ksadekouter.be sim@ksadekouter.be 16+@ksadekouter.be
	De Kouter, Komstraat 30, 8970 Poperinge
	www.ksadekouter.be
	https://www.facebook.com/ksadekouter/

Pimpampontjesnieuws

Dag lieve pimpampontjes, wat hebben we weer zoveel leuke activiteiten achter de rug!

Op zaterdag 3 februari gingen we met zen allen naar de bowling. Wat scoorden jullie goed! Na een goed potje bowlen konden we genieten van een lekker drankje en chipje 😊.



De week daarna vertrokken we op Krokuskamp met als thema superhelden! We kwamen te weten dat jullie echte feestbeesten zijn 🤪. De eerste dag zijn jullie in de superheldenschool belandt, waar we harde pleinspelen deden en zo werden jullie echte superhelden. De volgende ochtend werd het in de superheldenquiz al snel duidelijk dat jullie heel slim zijn. Daarna was het tijd voor een leuke kookactiviteit. We maakten lekkere fruitbrochettes met chocolade en discoballetjes. Dat was smullen zeg en wat hebben we ons geamuseerd!

De activiteit daarop was het vriendjesdag, wat was het fijn om jullie vriendjes buiten de ksa te leren kennen. De week daarna oefenden we nog eens goed het dansje voor de ouderavond en daarna hebben jullie heel mooie tekeningen en toneeltjes gemaakt!

Dan was het zo ver, de ouderavond! In de voormiddag konden jullie eens kijken naar de generale repetitie van de show en konden jullie al eens kennis maken met het podium. In de avond was het dan tijd voor jullie om te schitteren als echte danseressen op het podium, en wat deden jullie dat goed! De leidsters zijn heel trots op jullie.

De activiteit na ouderavond ging door op de Grote markt. We speelden het grote deadline spel. Jullie moesten in twee groepjes zoveel mogelijk opdrachtjes volbrengen en zo konden jullie een hokje verven op het spelbord.

Op zaterdag 23 maart was het onze jaarlijkse misviering. Eerst speelden we leuke spelletjes zoals stoelomwerpertje en het aaaa-spel. Daarna gingen we met de jongens ksa naar de Sint-Jans kerk. Jullie waren heel flink tijdens de mis! Daarna volgde er nog een activiteit voor dat het paasvakantie was, deze was in het thema van Pasen!



Op zaterdag 6 april konden jullie lekker smullen van onze burgers en frietjes! Dankjewel om te komen, het was een geslaagde editie.



De leidsters kijken alvast uit naar de komende activiteiten, hopelijk jullie ook en komen jullie weer met zovelen af!

Tot zaterdag!!

Groetjes de Pimleiding ❤️💙

Hannah, Maud, Ena en Soetkin

Sloebertnieuws

Dag liefste sloebers,

Wat gaat de tijd snel zegg, nog een paar activiteiten te gaan en dan is het alweer bijna gedaan 😞. Maar geen paniek in augustus gaan we voor 10 dagen naar een leuke kampplaats waar jullie samen met ons de leukste spelletjes en avonturen gaan beleven. Wij kijken er alvast naar uit!

Op 9 maart werd het tijd om jullie grootste dansmoves boven te halen! Onze jaarlijkse ouderavond ging van start om 20:00, daar schitterden onze sloebertjes op het podium met een dansje op het nummer: Love Boat Baby van K3. Jullie hebben dit fantastisch gedaan! Wij waren heel trots op jullie.

Op 16 maart was het tijd voor het Grote Paasspel, Joepieeee ! De paashaas was de paaseitjes verloren in het stadspark en jullie moesten de Paashaas helpen die terugvinden. Aan de hand van allemaal spelletjes rond het thema Pasen konden jullie op zoek gaan naar de paaseitjes die de paashaas verloren was onderweg. Jullie deden dit super goed want de paashaas had dankzij jullie al zijn eitjes terug 😊.

De week na het Grote Paasspel was het een ietwat rustigere activiteit. Op 23 maart werden jullie om 13:30 verwacht aan de KSA, daar speelden we samen met de jongens KSA een leuk groepsspel. Om 14:30 werden we allen in de kerk verwacht voor onze jaarlijkse misviering, jullie zongen goed mee en het was een fijn moment om samen met jullie te delen. Na de misviering konden de ouders nog een glaasje drinken en wat bijpraten met de leiding.

Op 30 maart speelden we een heel leuk stadsspel op de Grote Markt van Poperinge. Jullie waren in 2 groepen verdeeld en moesten zo snel mogelijk opdrachten uitvoeren in een bepaalde tijd. Tussen de opdrachten door speelden we ook een paar groepsspelletjes samen met de leiding, beide teams deden dit heel goed en hadden heel wat opdrachten vervuld tegen het eind van de activiteit. Goed bezig Sloebertjes !

In de paasvakantie op 6 april ging ons jaarlijks burgerfestijn door, mmmmm. We waren heel blij om vele bekende hoofdjes terug te zien en we hopen dat jullie hebben genoten van de lekkere burgers.

Op 18 mei staat er een verrassingsactiviteit op de planning , waar jullie dol op gaan zijn. We kunnen jullie natuurlijk nog niet alles vertellen want het moet een verrassing blijven, maar we kunnen jullie verzekeren dat het een dag vol avontuur, plezier en nieuwe ervaringen wordt. Zorg ervoor dat jullie erbij zijn want dit wil je niet missen!

Wij kijken alweer uit naar een hoop nieuwe leuke dingen om samen met jullie te doen!

Groetjes de sloeberleiding! Xxxx

<3 <3 <3

Marie, Noor, Margaux en Jade



Kastaernieuws

Hellooooo, dag lieve kastaers hier zijn we weer met het knipoogje. Als eerste keren we terug naar de bowling. Daar hebben jullie je helemaal kunnen uitleven en het competitiebeest in je kunnen loslaten. Maar natuurlijk keken jullie enorm uit naar de week erna want het was namelijk krokuskamp! Jeeepiieee! Daar hebben we ons super hard geamuseerd. Weten jullie nog wat ons thema was? Jaaaaaa goed zo Barbie! Na veel plezier en activiteiten zat ons krokuskamp er jammer genoeg al op 😞, maar niet getreurd want ons groot kamp is niet meer zo lang! De week erna hebben we elkaar terug gezien bij de springkastelen van de iris! De kleuren die jullie haren hadden na deze activiteit waren bijna zoals de regenboog.

De volgende activiteit mochten jullie allemaal jullie vriendje meedoen. Na het smijten met honing en een knikker wisten jullie hoe de activiteit verder ging verlopen. De volgende activiteit hebben we de creativiteit & dans skills boven gehaald. Om dan de week erna super mooi te dansen om ouderavond. En het was mooi! Jullie hebben allemaal super hard jullie best gedaan!!!



De week erna waren jullie allemaal veranderd in moddervarkentjes! Deze activiteit speelden we hardepleinspelen met KSA pops. De week erna gingen we naar onze jaarlijkse misviering of was het dan toch plopsaland 😊. En dan zijn we al bijna paasvakantie, de activiteit voor de Paasvakantie mochten jullie zorgen voor jullie eitjes. Bij sommige ging dit al vlotter dan bij anderen. Bij Marion bijvoorbeeld was dit iets moeilijker haar eitje viel nog voor dat de activiteit begon 😊. Gelukkig kreeg ze van onze lieve kastaers een eitje die over was. Als laatst zagen we velen van jullie terug op ons lekker burgerfestijn! Hopelijk heeft het gesmaakt!! Tot de volgende activiteit!!!

Groetjes jullie kastaerleiding! <3

Roodkapnieuws

Hoi hoi lieve roodkapjes, hier zijn we weer met het roodkapnieuws. We zijn ondertussen alweer halverwege het tweede semester 😞.

Weten jullie het kampthema nog? Dieren!!! Het kamp begon met eitjes versieren waarvoor jullie heel goed zorg moest dragen. Sommigen zijn wel net als olifanten in een porseleinkast, dus het ene eitje overleefde al wat langer dan het andere 😊. 's Middags hebben we het beste leuke dierentuinspel gespeeld. Het doel van dit spel was simpel: verzamel zoveel mogelijk dieren in jouw dierentuin. In de avond hebben we nog een dierenquiz gespeeld en dan was het tijd om schaapjes te tellen. 🐮



De bezinning gaf het startschot voor dag 2. In de middag hebben we onze speelschoenen aangetrokken om te ravotten in het bos, daar speelden we jachtseizoen. 's Avonds keken we naar de film Peter Pan, zodat we volledig klaar waren voor Ouderavond. Op maandag hebben we nog een hotdog gegeten en opgeruimd en toen was het krokuskamp al afgelopen 😞.



De eerste activiteit van het 2^{de} semester was het indoorpretpark van de Iris. De week erna hebben jullie gestreden tegen storm Lowie. Uiteraard zijn jullie (mega super sterke roodkappen) gewonnen 😊.



Op 2 maart hebben we vooral ons dansje voor ouderavond geoefend. En op 9 maart was het tijd voor onze jaarlijkse ouderavond. In de ochtend zijn jullie voor de generale repetitie naar het OLVI gekomen. In de avond brak het moment eindelijk aan waarop jullie het dansje konden laten zien aan jullie ouders.

Op 17 maart hebben we samen met KSA Pops leiding versus leden gespeeld. Er is wel nog steeds een beetje twijfel over wie nu de grote winnaar was 😞. De 23^{ste} maart hadden we onze misviering. Als laatste activiteit van maart hebben jullie het grote deadlinespel gespeeld.

In het eerste weekend van de paasvakantie was er helaas geen activiteit 😞 ,
MAAAAR wel ons heerlijke burgerfestijn. We hebben veel roodkapjes gezien die
avond dus dikke duim 😊 !!!

Zo, dit was het dan. Wij kijken alvast uit naar de verrassingsactiviteit!
Grrrrroetjes 🐯 de roodkapleiding: Elise, Lize, Emma, Zoë, Angy en Marie B.

Jimnieuws

Dag Jimmers,

Het is ondertussen al paasvakantie, tijd om even terug te blikken op de afgelopen weken van het tweede semester!

In februari was jullie leiding na al dat blokken eindelijk weer paraat en gingen we samen naar de bowling, waar iedereen zijn bowlingtalent kon tonen.

De week daarna trokken we naar Westouter om een weekend Kamp Waes te beleven. De tocht ernaartoe was wat hobbelig, maar tegen het einde van het weekend hebben jullie kunnen bewijzen dat iedereen de special forces waard is.

😊 We speelden onder andere een suuuuperleuk stadspel, een deadlinespel en oefenden ook al eens ons dansje voor ouderavond. De avonden sloten we af met een leuke quiz en een bezinning.

Het weekend daarna konden jullie nog wat extra uitrusten van krokuskamp, want er was geen activiteit, ooh 😞.

24 februari zagen we elkaar gelukkig weer terug in de kouter. Deze keer waren we met een grote groep, want het was vriendjesdag. We speelden harde pleinspelen in het stadspark en streden om het beste vriendjesduo te worden.

De zaterdag daarop speelden we monopoly in 't echt. Door zoveel mogelijk opdrachtjes tot een goed einde te brengen konden jullie geld verdienen om zo de leukste locaties in Poperinge te kopen, zoals de Grote Markt, of onze eigen KSA-lokalen.

9 maart was het tijd om jullie danstalent boven te halen, want het was ouderavond!! Na veel oefenen en repeteren was het eindelijk zover. Jullie hebben dat supergoed gedaan!

16 maart speelden we 'waarheid doen of durven'. Jullie namen het in verschillende groepjes tegen elkaar op en konden kroonkurkjes inzetten op de groep waarvan je dacht dat die ging winnen.

De week daarna zagen we elkaar terug voor onze jaarlijkse misviering. Eerst speelden we stoelomwerpertje samen met KSA Pops en daarna gingen we naar de kerk voor onze mis.

30 maart was het tijd om als echte mollenjagers de mol te vinden. We speelden namelijk ons eigen 'wie is de mol?' spel. Het spel begon in drie groepen waarbij

jullie moesten samenwerken om jezelf te bevrijden, niet zo makkelijk, want niet iedereen kon elkaar zien. Daarna speelden we 10-bal en tot slot een groot duelspel. Gelukkig zijn jullie er in geslaagd de opdrachten (min of meer) tot een goed einde te brengen. Om de activiteit af te sluiten moesten jullie nog zeggen wie de mol was. Onze mollen hebben het alvast supergoed gedaan, want niet alle jimmers hebben ze kunnen ontmaskeren.

Ondertussen is de paasvakantie al gepasseerd, dus is er even geen activiteit geweest. Gelukkig konden we sommigen toch even terugzien op het burgerfestijn. Wij kijken alvast uit naar de laatste activiteiten, want er staan nog vele leuke dingen te wachten, zoals de verrassingsactiviteit!

Tot heeeel snel

De JIMleiding

Margot, Yara, Lieza, Soetkin, Fauve en Julie





Simnieuws

Dag lieve SIMMIEEEESS,

In de krokusvakantie zijn we vertrokken op een klein kamp met het thema Avatar. Gedurende ons avontuur hebben we kennisgemaakt met alle elementen en deze meesterlijk onder de knie gekregen. Doorheen het kamp hebben we allerlei verschillende spelletjes gespeeld. Zoals: muis, kat&hond en teambuilding. Bij rugby-voetbal waren jullie toch sterker dan ons 😊. Ik denk dat de leiding met enkele blauwe plekken zat.



Na de vakantie kwam onze ouderavond in zicht. Met het thema 'Peter Pan'. Het maken van decoraties rondom het thema Peter Pan was prachtig! De reclames die werden uitgevoerd op het podium waren echt showstoppers. Jullie zijn echte showbeesten.



De week erop scheen de felle zon. Het was het perfecte moment om harde pleinspelen te doen met de jongens KSA. Jullie lieten jullie niet doen. Smijten dat jullie doen!! Ik denk dat jullie douche niet super blij was om jullie te zien... Maar jullie nemen dat met plezier erbij 😊



Ook mogen we niet vergeten dat jullie een super geslaagde SIM-verkoop hebben gedaan! We hebben veel neuzen en pannenkoeken kunnen verkopen. Na al het harde werken was het tijd voor een welverdiend drankje. We hebben geproost op onze verkoop en genoten van een gezellig spelletje samen. PS we gaan nog een klein beetje moeten werken op het spelen van weerwolven 😊



See ya later, alligator

De simleiding

-XXX-

16+nieuws

Hallo allemaal!

In januari maakten de plussers voor de eerste keer kennis met het echte leiding geven! Ze gaven drie weken op een rij leiding aan de pimpampoeëntjes, sloebers, kastaers of roodkappen. De vrijdagavonden gingen ze vergaderen om de activiteiten te maken en de zaterdagmiddagen speelden ze allerlei leuke spellen. Dat deden jullie goed, dikke 👍!

De eerste activiteit van februari was onze jaarlijkse bowling. Met een hapje en een drankje speelden we twee bowlingspelletjes. Natuurlijk kan er maar één iemand de winnaar zijn en dat was Josephine! Aan de rechterkant vind je een mooie foto van de winnares 🤩.



Het eerste weekend van de krokusvakantie trokken we met z'n allen richting kampplaats Monsalvaet, in het hartje van Westouter. Zaterdagochtend moesten de plussers in 3 groepen opdrachtjes doen en terwijl liften naar de kampplaats. De eerste twee groepen kwamen heel snel aan. De marginalen daarentegen hadden wat tegenslag en kwamen maar liefst 40 minuten later toe dan de rest. Maar geen probleem hé Julie en Marthe 😊. Hieronder vind je de foto's van de groepjes en hun mooie outfits:



In de namiddag speelden we traditionele harde plein spelen. Het ging er ruig aan toe! Marthe R scheurde zelfs de trui van Babette tijdens het spel "wie is de Sara". Na de lekkere spaghetti/macaroni pasta, maakten we ons klaar om op pad te gaan: New York is burning op de kosmos!

Het weer hield ons niet tegen om alle steden plat te bombarderen. Toch waren we heel blij dat taxi Ine ons met de auto terug naar de kampplaats voerde.

De zondag op kamp begonnen we rustig met een leerrijke quiz over de KSA-werking en de leiding. Hierbij werd Justine met heel wat punten voorsprong de verdiende winnaar! In de namiddag speelden we homo universalis waarbij Vive won! Hier enkele mooie plaatjes van de twee winnaars. Om het weekend mooi af te sluiten keken we met iedereen naar de film Peter Pan. Of toch niet? Maandag vertrok iedereen moe maar zeker voldaan naar huis!



De volgende zaterdag was het vergadering voor project plus. We besproken allemaal belangrijke dingen zoals welke dj's, welke drankjes, het licht en geluid, afficheren, cafétour,... Op 24 februari was het vriendjes dag! We speelden het grote drugsspel, maar dan wel met snoepjes. Één groep was de dealers en de andere groep was de gebruikers. Alles verliep vlot totdat jullie de politie tegen kwamen... Tijdens de rode draden konden jullie via teambuildingsspelletjes meer snoepjes verdienen en dat lukte jullie!

Het eerste weekend van maart: ontbijtmanden! En wat voor een weekend. Onder leiding van Justine hebben we de zaterdag de hele dag voorbereid: naar de winkels om onze producten op te halen, manden klaarzetten, bananen sorteren, eitjes koken, fruitsla maken,... Zondag om 4u45 stonden we met kleine oogjes klaar aan de KSA om de laatste zaken in orde te brengen. Yoghurt en smeerkaas verdelen, pistolets halen, in zakjes steken en verdelen. Gelukkig van onze lieve oudertjes die de manden hielpen rondvoeren aan huis. Alles verliep vlekkeloos en wij konden tegen de middag terug in ons bedje kruipen 😊.

Na het weekend van de ontbijtmanden, was het de week daarop ouderavond. Het toneel van Peter Pan en zijn vriendjes was magisch! De jongere leden waren in goeie handen van onze plussers die heel het toneel zorgden voor hen en ook keken dat iedereen op tijd op het podium kwam. Maar ook de indianen en Nana de hond werden fantastisch gespeeld!

Om de laatste zaken te bespreken, hielden we nog een laatste vergadering voor project+ op 16 maart. Toen zetten we ook onze reclameborden op de rondpunten van Poperinge. Het daaropvolgende weekend was het misviering en receptie met KSA pops. En hmm, wat was het lekkere chile con carne 😊.



De eerste week van de paasvakantie gingen de plussers op X-peditie, een animatorcursus.

Ze leerden er hoe ze een spel in elkaar steken, hoe ze de inkleding kunnen verzorgen, allerlei speltechnieken... En op het einde van de cursus maakten ze hun eigen spel dat daarna in groep gespeeld werd. Om de week mooi af te sluiten was het zaterdagavond eetfestijn, waar jullie allemaal een lekkere burger aten!

Nu zaterdag is het onze fuif, project+! Wij kijken er alvast heel hard naar uit! Hopelijk zien we de oudste leden en de leiding allemaal in de kouter, tot dan!!!

Heel veel liefs,

De 16-plus leiding,

Marthe R, Ine, Babette xxx



Voorstelling 16+

Dag liefste KSA'ers!!

Ik ben Julie en zit dit jaar in de 16+. Om mij wat beter te leren kennen heb ik een quiz gemaakt, deze kunnen jullie oplossen! De antwoorden kun je onderaan terugvinden.

Veel plezier bij het maken!!

Groetjes Julie xx



1. Hoe oud ben ik?
 - a.) 17
 - b.) 16
 - c.) 15
2. Hoeveel hondjes heb ik?
 - a.) 0
 - b.) 2
 - c.) 3
3. Van wat ben ik bang?
 - a.) Naalden
 - b.) Spinnen
 - c.) Donker
4. Welke richting volg ik op school?
 - a.) Humane Wetenschappen
 - b.) Moderne talen Wetenschappen
 - c.) Economie Wiskunde
5. Vanaf welke geleding zit ik in de KSA?
 - a.) Roodkappen
 - b.) Sloebers
 - c.) Sim

Antwoorden:
1. 16 (b)
2. 3 (c)
3. Naalden (a)
4. Humane
Wetenschappen (a)
5. Sim (c)

Hey hey! Ik ben Jenthe van de 16+. Om mij wat beter te leren kennen doe ik een mini quiz. Ik vertel 2 leugens en er is telkens 1 waarheid tussen. Jullie moeten de waarheid raden... Succes :)

1. Ik woon op een boerderij.
2. Ik woon midden in de stad.
3. Ik woon niet in Poperinge.

1. Ik ben eens gebeten door een spin.
2. Ik had een hamster die altijd in mijn vingers beet.
3. Ik ben aangevallen geweest door een alpaca.

1. Ik speel voetbal.
2. Ik speel volleybal.
3. Ik rij paard.

1. Ik ben enig kind.
2. Ik heb alleen broers.
3. Ik heb een broer en zus.

Ik doe het liefst...

1. Skiën
2. Snowboarden
3. Sleeën

Ik eet graag...

1. Frietten met frikandellen
2. Koeientong
3. Scampi's

Antwoorden:

1. Ik woon op een boerderij.
2. Ik had een hamster die altijd in mijn vingers beet.
3. Ik rij paard.
4. Ik heb een broer en zus.
5. Snowboarden
6. Scampi's



Dag in het leven van Fleur

Hola amigos!

Hier is Fleur, jullie persoonlijke gids door het zonnige Málaga! Ik ben hier een weekje op vakantie met mijn gezin.

De dag begon voor mij om 9 uur. Na een verfrissende douche was het tijd om te genieten van een heerlijk ontbijt op ons gezellige balkon, met uitzicht op de bergen en de zee.

Met de auto reden we door de straten van Málaga en belandden we op een gigantische markt vol rommel hahah. Oh, en die zon, 28 graden - zalig.

Na een korte rit met de metro naar het bruisende centrum, verkenden we de gezellige steegjes, bezochten we de haven en verlekkerden we ons aan een heerlijke maaltijd.

Het hoogtepunt van de dag was toch wel het strand, waar we genoten van een zalig dutje - en een glaasje sangria.

Na een verkwikkende wandeling door de stad, trakteerden we onszelf op een verfrissend drankje en een overheerlijk ijsje - een perfecte manier om de dag af te sluiten.

Met de metro terug naar de auto en vervolgens op weg naar Toremolinos, waar we ons tegoed deden aan heerlijke tapas en een bezoek brachten aan een pittoresk kerkje. De avond viel al snel en het was tijd om terug te keren naar ons appartement.

Eenmaal terug heb ik nog een serie gekeken voordat ik ging slapen. Morgen wacht ons alweer de laatste dag van dit avontuur - een beetje jammer, maar laten we er nog één geweldige dag van maken!

Tot ziens! 🌞 🌴 🌊



Huisdierengeheimen

Dag lieve KSA'ers,



Ik ben Isa, het hondje van leidster Ine. Ik ben een Australische herder en word deze zomer alweer 4 jaar. Van Ine kreeg ik de grote en spannende opdracht om jullie een dagje mee te nemen in mijn leven.

's Morgens sta ik altijd op om 7 uur, maar meestal ben ik al véééél vroeger wakker. Dan lig ik wat te rollen in mijn bench tot mijn baasjes mij komen halen om op te staan en te eten. (Mmm... Eten is mijn favoriete moment van de dag)

Na het eten ga ik meteen naar buiten om wat te spelen. Mijn lievelingsspeelgoed zijn tennisballen, daar kauw ik zo graag op. Op de foto heb ik er twee in mijn mond maar eigenlijk kan ik er zélf s drie in mijn mond vasthouden.



Als ik klaar ben met spelen wacht ik binnen flink op mijn matje zodat mijn zus mijn pootjes kan drogen.



Als ik heel vuil ben van het buitenspelen of van te gaan wandelen, dan moet ik soms in de douche. Blèèèèh, dat doe ik niet graag.

Deze namiddag kwamen mijn mama en papa terug thuis nadat ik ze héél lang had moeten missen. Ze waren op vakantie naar Thailand. Maar ik was heel blij toen ze terug thuis kwamen vandaag. Ik ben meteen op papa zijn buik gaan liggen en heb hem veel likjes (zoentjes) gegeven. En natuurlijk ook wat geslapen op zijn zachte buik. Wat vinden jullie trouwens van mijn gekke bek op deze foto? Mooi hé 😊





Na al dat slapen kreeg ik weer heel veel energie, dus dan ben ik gaan wandelen met mijn zus en Warre naar de markt in Poperinge. Daar zijn we iets gaan drinken op een terrasje want het zonnetje scheen. Ik vind het zo leuk als ik mee mag op uitstap met mijn familie. Daar geniet ik het allermeest van.

Op deze foto geef ik Warre een kusje want ik had juist een super lekker snoepje van hem gekregen.

Toen we terug thuis waren moest mijn zusje nog studeren. Als mijn zus studeert dan lig ik altijd naast haar stoel en af en toe spring ik eens op haar schoot om haar een zoentje te geven. Zo supporter ik haar.

Mijn dag is dan alweer bijna voorbij. Ik speel dan nog wat buiten tot het 18 uur is want dan is het weer etenstijdd!! Dan eet ik weer lekkere korrels en nadien als dessert krijg ik een wortel. Dat vind ik heel lekker en mijn mama zegt altijd dat dat heel gezond is.



Na het eten kijk ik samen met mijn gezin nog wat tv en dan is het alweer tijd om te gaan slapen.

Slaapwel lieve KSA'ers,

Likjes (kusjes) van Isa xxx



PS: Mag ik dan ook eens mee naar de KSA? Mijn zusje praat altijd over hoe leuk het daar is...

Bakken met Angy

Hallo allemaal!

Vandaag zal ik samen met mijn 2 broers een heerlijke appelcake maken! 😊



Wat hebben we allemaal nodig?

- 200g zelfrijzende bloem
- 200g suiker
- 140g boter
- 1 zakje vanillesuiker
- 4 eieren
- 2 appels



stap 1:

handen wassen!!!!

Stap 2:

Verwarm je oven op 180° C.

Stap 3:

Laat de boter smelten in een kom op het vuur of in de microgolf.



Stap 4:

Weeg de bloem en de suiker af en doe ze daarna in een grote deegkom.

Stap 5:

Voeg dan de 4 eieren, gesmolten boter en het zakje vanillesuiker bij de rest van de ingrediënten in de grote kom.



Stap 6:

Mixen maar!!!!!!



Stap 7:

Appels wassen en snijden en daarna bij het deeg toevoegen.



Stap 8:

Dan doe je je beslag in een bakvorm en steek je die voor 30 a 40 minuten in de oven.



Stap 9:

PROEVEN MAAR!!! 😊



Terugblik op de bowling

Op zaterdag 3 februari gingen we met z'n allen naar de bowling voor een leuke dag. In de ochtend gingen de pimpampoeitjes, sloebers en kastaers samen bowlen. In de namiddag was het aan de roodkappen, jim, sim en 16+. Jullie lieten allemaal het beste van jullie zelf zien en lieten jullie bowlingtalenten naar voor komen. Als tussendoortje kregen jullie een chipje en een drankje. 😊



Terugblik Krokuskamp

Dag lieve KSA'ers

Het is ondertussen al even geleden, maar in de krokusvakantie beleefden we met z'n allen een megasupercoolfantastisch krokuskamp. We trokken opnieuw naar het leuke Westouter en we speelden een heel weekend lang samen met al onze ksa-vrienden. De regen hield ons niet tegen en we amuseerden ons enorm. Van spelletjes op de kampplaats, op het speelplein of zelfs bij de Kosmos. We deden het allemaal.



De laatste avond van het kamp keken we allemaal samen naar de film 'Peter Pan' en aten we heerlijke popcorn. Zo konden we ons goed voorbereiden op ouderavond en samen een gezellige avond beleven. En natuurlijk kunnen we het lekkere eten niet vergeten. De kokjes zorgden opnieuw voor veel lekker eten. We kregen op één avond zelfs spaghetti én macaroni. Danku kokjes!!!

Het was een weekend om niet te vergeten. Hopelijk zijn jullie volgend jaar opnieuw allemaal van de partij!!



Terugblik op ouderavond

Dag lieve KSA'ers

Hopelijk zijn jullie ouders al wat bekomen van onze schitterende show, jullie fantastische dansjes en alle vreugde?

Zowel wij, de leiding, als jullie hadden hard geoefend en gerepeteerd om een spetterende voorstelling neer te zetten voor alle mama's en papa's. Het toneelstuk was natuurlijk gebaseerd op het verhaal van Peter Pan. Er werd gelachen, geapplaudisseerd en genoten van het talent en de inzet van de leden en leiding.

De zaal werd gevuld met lachende gezichten terwijl jullie jullie beste dansmoves lieten zien. Jullie trotse ouders keken zonder twijfel vol bewondering naar jullie mooie dansjes.

Na het toneel was er de gelegenheid om nog wat te drinken en gezellig bij te praten in onze bar. Ook konden jullie, jullie KSA-uniform uitbreiden met leuke gadgets aan onze uniformstand.

Wij vonden het alvast een héél geslaagde avond! Het was een avond vol plezier en talent waarvan jullie ouders konden genieten.

Hopelijk zien wij jullie volgend jaar terug!

Magische groetjes, jullie leiding <3



Terugblik op misviering

Dag liefste lezertjes!

Amai, we hebben toch alweer heel wat leuke zaterdagdagen achter de rug. Op zaterdag 23 maart waren we allemaal iets vroeger in de KSA dan normaal. En wij waren niet de enige aanwezigen in de Kouter... ook de jongetjes van KSA pops waren van de partij, joepie!! We speelden 'stoelomverwerptje'. Het was een geestige boel met zoveel KSA'ers.

Daarna vertrokken we samen als 1 grote bende naar de kerk. Hier stond de pastoor ons al op de wachten. Net zoals elk jaar hadden we weer een leuke viering voorbereid, we zongen liedjes en vele van jullie mochten iets komen voorlezen vooraan. De kerk werd gevuld met allemaal rode sjaaltjes en blauwe hemden, er waren ook enkele mama's en papa's aanwezig. De jaarlijkse KSA-viering doet ons even stilstaan bij de mooie vriendschappen die wij hebben binnen onze jeugdbeweging en daar mogen wij trots op zijn. 😊



Vele groetjes, leidster Ena



PS: Nonnetje Ena is ook weer van de partij met een leuke KSA-viering op Zomerkamp!! 😊

Terugblik op eetfestijn

Op 6 april ging ons heerlijke burgerfestijn opnieuw door in het College. Hebben jullie er ook zo van genoten? Wij wel alleszins !!

Er gaat natuurlijk veel voorbereiding aan te pas bij zo'n eetfestijn. Groentjes kuisen, frietjes bakken en die lekkere burgers maken natuurlijk, contact houden met onze brouwer, enzovoort.

Heb je de prachtige placemats opgemerkt? Ja hoor, goedgezien: zelfgemaakt door onze jongste leden. Échte kunstenaars.

Benieuwd naar alles wat er achter de schermen gebeurt van zo'n eetfestijn?

- De vrijdag komen alle leidsters samen aan de Kouter om de camionette te vullen en alle zalen klaar te zetten en te voorzien van tafels, stoelen, bar,...

- Zaterdagochtend krijgt iedereen taakjes zoals naar de winkel gaan om de boodschappen op te halen, de tafels mooi decoreren met bloemetjes en kaarsjes, kuisen en snijden de groentjes en het bereiden van gehakt voor onze burgers

- Om 14u komt de werkgroep terug naar het Sint-Janscollege om alle burgers en frietjes voor te bakken.

- Om 18u30 komen de eerste mensen toe om te genieten van het heerlijke festijn en aan te schuiven aan het lekkere buffet.

NU KAN HET ECHT BEGINNEN, lekker eten, drinken en genieten!!!

Dit jaar was ook onze eerste editie waarin we een tombola organiseerden, in minder dan één uur was deze al helemaal uitverkocht! Hebben jullie ook van die mega coole cadeaus gewonnen?

Geniet nog eventjes na van de leuke sfeerbeeldjes en tot volgend jaar?!



KSA'oscoop met Julie

Dag lieve KSA'ers!

Benieuwd wat de toekomst voor jullie in petto heeft? Lees dan vooral snel verder!

Ram (21 maart - 19 april)

Dit is een week vol avontuur en energie voor de Rammen daarbuiten! Jullie voelen je onverschrokken en klaar om de wereld te veroveren. Het is een geweldige tijd om nieuwe hobby's uit te proberen of je aan te sluiten bij clubs en teams. Wees echter voorzichtig om niet te impulsief te zijn. Denk na over de consequenties van je acties terwijl je je passie volgt.

Stier (20 april - 20 mei)

Voor de Stier staat deze week in het teken van stabiliteit en comfort. Jullie zoeken naar rust en vertrouwde omgeving. Neem de tijd om te ontspannen en te genieten van de kleine dingen van het leven, zoals tijd doorbrengen met familie en vrienden. Laat je praktische kant zien door te focussen op schoolwerk of hobby's waar je echt van geniet.

Tweelingen (21 mei - 20 juni)

Communicatie is de sleutel voor jullie, lieve Tweelingen. Deze week voelen jullie je misschien extra spraakzaam en nieuwsgierig naar de wereld om jullie heen. Gebruik deze energie om nieuwe mensen te ontmoeten, interessante gesprekken te voeren en je sociale kring uit te breiden. Vergeet niet om ook naar anderen te luisteren en open te staan voor verschillende perspectieven.

Kreeft (21 juni - 22 juli)

Emoties kunnen deze week wat turbulent zijn voor de Kreeften daarbuiten. Jullie voelen je misschien wat gevoeliger dan normaal, en dat is helemaal oké. Zoek steun bij vrienden, familie of een vertrouwde volwassene als je je overweldigd voelt. Gebruik creatieve expressie als een gezonde uitlaatklep voor je gevoelens, of het nu gaat om tekenen, schrijven of muziek maken.

Leeuw (23 juli - 22 augustus)

Jullie stralen deze week, lieve leeuwen! Je voelt je zelfverzekerd en klaar om de wereld te laten zien wat je kunt. Sta open voor nieuwe kansen om je talenten te tonen, of het nu op school, in de sport of in creatieve projecten is. Wees echter niet bang om ook anderen te laten schitteren. Samenwerken en anderen aanmoedigen zal je nog meer laten stralen.

Weegschaal (23 september - 22 oktober)

Voor de Weegschaal draait het deze week om het creëren van harmonie en evenwicht in hun leven. Luister naar de behoeften van anderen en wees bereid compromissen te sluiten om tot een win-win situatie te komen. Vergeet niet om ook aan jezelf te denken en tijd te nemen voor zelfzorg. Een evenwichtige geest en lichaam zijn de sleutel tot jullie welzijn.

Schorpioen (23 oktober - 21 november)

Voor het teken Schorpioen staat deze week in het teken van diepe emoties en sterke passies. Laat je gepassioneerde kant zien door je in te zetten voor projecten waar je echt om geeft. Vertrouw op je intuïtie en wees niet bang om je ware gevoelens te uiten, zelfs als het moeilijk lijkt.

Boogschutter (22 november - 21 december)

Avontuur en vrijheid roepen deze week naar de Boogschutters! Jullie voelen je aangetrokken tot nieuwe ervaringen en willen de wereld verkennen. Dit is een geweldige tijd om je horizon te verbreden door te reizen, nieuwe activiteiten uit te proberen of gewoon buiten te zijn en de natuur te verkennen. Blijf nieuwsgierig en open-minded, want elke nieuwe ervaring brengt waardevolle lessen met zich mee.

Steenbok (22 december - 19 januari)

Deze week draait alles om verantwoordelijkheid en discipline voor de Steenbokken. Jullie hebben een natuurlijke neiging tot hard werken en streven naar succes. Gebruik deze eigenschappen om je doelen na te streven en jezelf te bewijzen in alles wat je doet. Maar vergeet niet om ook af en toe plezier te hebben en tijd door te brengen met vrienden en familie. Een gezonde balans tussen werk en ontspanning is essentieel voor jullie welzijn.

Waterman (20 januari - 18 februari):

Deze week worden de Watermannen aangemoedigd om hun creatieve kant te laten zien. Laat je eigenzinnige geest schijnen door originele ideeën te delen en nieuwe manieren te vinden om problemen op te lossen. Wees trots op wie je bent en laat je niet tegenhouden door de verwachtingen van anderen.

Vissen (19 februari - 20 maart)

Voor het teken Vissen staat deze week in het teken van empathie en verbeeldingskracht. Jullie hebben een levendige verbeelding die je helpt om de wereld op een unieke manier te zien. Gebruik deze gave om anderen te inspireren en te troosten. Wees vriendelijk voor jezelf en anderen, en vergeet niet om af en toe te dagdromen. Het is belangrijk om in contact te blijven met je gevoelens en je intuïtie te volgen.

Look a likes





De Speelhoek



Tweedehandskledij



**INZAMELACTIE
UNIFORM**

**GEEF JIJ JOUW TE KLEINE UNIFORM OF
SPEELKLEDIJ EEN NIEUW LEVEN?**

Breng je oude (bruikbare) uniform en speelkleden of -schoenen binnen bij onze uniformverantwoordelijken (Ine en Josephine) en ontvang zo 10% korting op een volgende aankoop uit onze uniformstand!

10% KORTING

Meer info? hoofdleiding@ksadekouter.be

KsAlender



KSALENDER

24 FEBRUARI VRIENDJESDAG	3 MAART ONTBIJTMANDEN 16+	9 MAART OUDERAVOND
23 MAART MISVIERING	6 APRIL BURGERFESTIJN	20 APRIL PROJECT +
18 MEI LAATSTE ACTIVITEIT	8 AUGUSTUS KAMPWAKE	10-19 AUGUSTUS GROOT KAMP

Nawoord

Zo, dit was dan het knipoogje!

Vergeet niet af en toe de facebook / Instagram pagina van KSA in het oog te houden voor eventuele updates. Tot zaterdag!!

Je knipoogredactrice

Margaux <3

